



HVGE
HUIS VAN GOD EINDHOVEN

JE BENT WELKOM!
ZO 10-12 WO 20-22

REAL PEOPLE - REAL LIVES - REAL SOLUTIONS

Beleidsplan “**HUIS VAN GOD**”

17-04-2017

www.HuisvanGod.nu

Contact: Philip Spoelstra 0624240357

Zondagdienst 10-12uur - Bennekelstraat 131 - Wijkcentrum de Dommel - 5654 DD Eindhoven

Woensdag 20-22uur - Verhulststraat 40 - 5654GA Eindhoven



17-04-17 Beleidsplan van "HUIS VAN GOD"

Inhoud

De Naam:	4
Visie:	4
De missie:	4
De grote opdracht	4
De missie kan alleen vervuld worden als het volgende voorop gaat	4
Motto:	4
Real people	4
Real lives	5
Real solutions	5
Missie in praktijk:	5
Het Evangelie verkondigen aan de mensen	5
Dopen	5
Lerend alles wat Jezus geboden heeft, in acht te nemen	5
Leven met God	6
Wat deden christenen in de Bijbel?	6
- Volharden in de leer:	6
- Gemeenschap:.....	7
- Breken van het brood:.....	7
- Gebeden:	7
Worship and Word	7
Éénheid zoeken en naastenliefde.....	7
Bijeenkomsten:	8
- Zondagmorgen	8
- Woensdagavond.....	8
- 1x per maand hebben we een activiteit.....	8
- Spontaan.....	8
- Acties	8
Werving inkomsten:	8



Beheer vermogen: 9

Besteding van het vermogen:..... 9

Organisatievorm: 9



17-04-17 Beleidsplan van “HUIS VAN GOD”

De Naam:

De naam van onze gemeente is “Huis van God”, dit komt uit 1 Timotheüs 3:15 ...“het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid.”

Visie:

“Huis van God” heeft als visie dat we geen eigen visie opstellen anders dan wat God ons gegeven heeft vanuit Zijn Woord, de Bijbel. Spreuken 3:5,6 *“Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen visie niet. 6 ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken.”*

We kijken dus in het door God ingeademde Woord, de Bijbel, wat de directe opdrachten zijn.

De missie:

De grote opdracht die Jezus gaf staat in Matheus 28:18

En Jezus kwam naar de discipelen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Markus 16:15 En Jezus zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.

De missie kan alleen vervuld worden als het volgende voorop gaat:

Matheus 22:37 *Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dit is het eerste en het grote gebod. 39 En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.*

Motto:

Real people – Real lives – Real solutions is het motto. We vinden dit motto belangrijk omdat het ons steeds herinnert dat we niet met een programma bezig zijn maar met mensen en onze naam herinnert er aan dat het het werk van God is in het Huis van God.

Real people – We beseffen dat we met echte mensen maken te maken hebben met een hart, ziel en verstand. We zijn geen hoop chemicaliën of sterrenstof, maar hebben echte emoties, mensen geschapen met een doel door de Schepper en voor de Schepper.



Real lives – We hebben met echte levens te maken, die pijn hebben meegemaakt, beschadigd zijn door zonden van onszelf en door anderen, we are a church full of “messed up lives” en zijn op zoek naar genezing en zingeving, vervulling, verzoening en contact met God en op zoek wat er na dit leven is.

Real solutions - We geloven dat de echte oplossingen voor genezing van harten, echte vervulling van het hart en een relatie met God alleen kan door Jezus die de Weg, de Waarheid en het Leven is, hij biedt de weg naar het eeuwige leven. Hij is de Schepper en weet wat het beste voor ons is, volg Zijn handleiding! Door Jezus te geloven en volgen(zijn Woorden toe te passen) wordt onze blijdschap volkomen (Joh 15:11). Als we met onze levens leren God te verheerlijken ontdek je dat dit een enorme vrede geeft die eeuwig zal duren, maar wil niet zeggen dat we battles zullen hebben in ons leven nu, wel leren we ons daar tegen te wapenen.

Missie in praktijk:

Het Evangelie verkondigen aan de mensen:

De mensheid kampt met een probleem, dat is de zonde, rebellie tegen God en Zijn Woord en bovenal God verwerpen en daardoor zal de mens na de dood voor eeuwig afgescheiden zijn van God in oordeel, de hel, omdat God zonde moet oordelen, tegelijk houdt God enorm veel van de mens die Hij geschapen heeft. God is dus Rechter, maar Hij is ook Liefdevol, maar moet toch zonde oordelen, hoe gaat dit samen?. Hoe los je dat op? God zond Zijn Zoon naar de aarde, Jezus, als God zelf in een lichaam om de straf op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft en zoals Hij is opgestaan uit de dood en aan meer dan 500 mensen verschenen is (door 8 mensen vastgelegd op papier) zo zullen degenen die in Jezus geloven ook opstaan en voor eeuwig bij God Zijn in Zijn Koninkrijk. Nu Jezus de prijs betaald heeft kunnen we weer bij God komen en een relatie met hem hebben. “Huis van God” biedt een plek waar we Hem kunnen aanbidden en Jezus hier voor danken en tot rust komen bij de familie van God.

Het Evangelie wordt verspreid door gesprekken in het park bijvoorbeeld door mensen koffie aan te bieden, door gesprekken in de stad, gesprekken in de buurt, vrienden, op je werk etc.

Dopen:

Als iemand in Jezus gelooft wordt Hij opgeroepen net als Jezus zich te laten dopen(onderdompelen betekent dat letterlijk), dat is een beeld van met Jezus begraven worden in de dood en met Hem opstaan in nieuwheid van leven tot heerlijkheid van de Vader. We zullen dus ook doopdiensten houden.

Lerend alles wat Jezus geboden heeft, in acht te nemen:

We preken en geven onderwijs van A-Z door de Bijbel, dit doen we door:

-Chronologisch onderwijs door de Bijbel (Jezus bracht het nieuwe testament, maar onderwees ook vanuit het oude testament, omdat die getuigt van Hem)

-Onderwijs over discipelschap en gemeente zijn, zoals God's Woord dat uitlegt.



-Thematisch onderwijs over vele onderwerpen bijvoorbeeld, gevaren van occultisme, hoe verdedig ik mijn geloof, is de Bijbel betrouwbaar?, de eindtijd etc.

Er is een oude testament wat al getuigt en profeteert over Jezus en lessen leert over wie God is. Dan is er het nieuwe testament/verbond wat voor gelovigen in Jezus is. Van hieruit leren we hoe God ons roept om te wandelen door de Heilige Geest die gegeven is op het moment dat je tot geloof komt. Jezus wil dat we transformeren in ons denken en in onze wandel en meer op Hem gaan lijken tot heerlijkheid van God de Vader. Wij geloven dat net als Paulus 3 jaar in Efeze het hele raadsbesluit van God verkondigde in 3 jaar tijd (Hand 20:27) we dat op dezelfde wijze moeten doen en mensen klaar stomen om te wandelen in hun bediening. Ook leren we hoe je zelf de bijbel kan onderzoeken en goed interpreteren. We laten de bijbel zichzelf uitleggen, bijbeluitleg, geen bijbelinleg.

We willen dat het hele gezin kan leren over God. Voor de jongsten is er crèche met een eigen programma, maar vanaf ca 6 jaar begrijpen kinderen al veel en we spreken in begrijpelijke taal zodat ook kinderen het kunnen volgen i.c.m. powerpoint plaatjes. Jezus zei, laat de kinderen tot Mij komen en hou ze toch niet tegen. Wij geloven dat kinderen er gewoon bij mogen zijn. Indien er kinderen zijn die onrustig zijn, zoeken we altijd een oplossing.

Ook is het de opdracht anderen extra te onderwijzen die weer anderen kunnen onderwijzen. Daar zullen we dus extra energie en tijd in stoppen. 2 Timotheüs 2:2 *En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.* Deze mensen kunnen dan mee dienen in leiderschap of uitgezonden worden om een nieuwe gemeente te starten.

Leven met God:

Wat deden christenen in de Bijbel?

Handelingen 2:41 *"Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. 42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden."*

Als we bij elkaar komen doen we de volgende zaken:

- Volharden in de leer:

De Bijbel gaat open en we leren er uit wat God ons te zeggen heeft en hoe we dit in de praktijk kunnen brengen. Zo bouwen we aan onze relatie met God. We onderzoeken zorgvuldig het Woord en vergelijken Schrift met Schrift en accepteren wat de uitkomst is en passen dat toe. Ook willen we dat mensen hun gaven gaan ontdekken en er in wandelen, de bijbel spreekt over 20 verschillende gaven van de Heilige Geest, zoals bemoedigen, dienen, onderwijs, leiding, genezing etc.



- Gemeenschap:

We hebben ook warme tijd samen, tijdens de koffie na de dienst bijvoorbeeld, maar ook door met elkaar af te spreken en samen te eten bijvoorbeeld. Het "Huis van God" heeft een huiselijke sfeer. We zullen regelmatig activiteiten met elkaar organiseren waarbij we ook weer anderen kunnen uitnodigen, denk aan bbq's of picknick in een park. Daarnaast kunnen er ook activiteiten zijn zoals vaders die met kinderen op pad gaan etc.

- Breken van het brood:

We breken het brood en drinken van de wijnbeker in opdracht van Jezus wat ons herinnert aan het werk van Jezus waardoor Hij onze straf op Zich nam en de prijs betaalde voor eeuwig leven voor ons, waar we Hem voor danken.

- Gebeden:

Gebed is elke bijeenkomst een speerpunt. We bidden voor de wereld, voor ons land, onze stad, onze gezinnen, ons werk en dat veel mensen Jezus mogen leren kennen, maar ook voor vrede voor het land, de stad en wijk etc.

Worship and Word... Kolossenzen 3:16 *Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.*

We noemen dit ook wel "Worship and Word", het Woord en aanbidding door muziek hand in hand.

Ook geloven we dat dagelijks aan je persoonlijke relatie met God werken belangrijk is. Dit doe je door dagelijks Zijn Woord te lezen en tijd te nemen voor gebed. Een relatie moet je immers voeden, net als in een huwelijk blijft een huwelijk een fijne relatie als je tijd met elkaar doorbrengt en naar elkaar luistert.

Éénheid zoeken en naastenliefde... Johannes 17:21 *Jezus bad dat de gelovigen één zouden zijn, zoals de Vader in Jezus is en Jezus in de Vader is, dat ook wij in Hun één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.*

Wij streven er naar door preken, studie, aanbidding en gebed en gemeenschap dat harten veranderd mogen worden en een liefde voor God en naaste zullen hebben en dat we één zullen zijn. Niet meer ik-gericht maar God-en naaste-gericht. Het is God die Zijn liefde heeft uitgestort in harten van mensen die in Hem geloven door Zijn Heilige Geest. We laten ons vervullen met de Heilige Geest, door ons te vullen met zaken die van God zijn. We zoeken de wil van God en niet onze wil. We zoeken ook eenheid met andere gelovigen buiten de kerk voor zover mogelijk is, als de leer en/of wandel erg afwijkt van Gods Woord zal dat lastig worden.

Een voortvloeisel uit eenheid en naastenliefde is dat we ook zorg hebben voor elkaar, we waken over elkaar in gebed en gesprek, we bemoedigen en bouwen op, maar indien nodig waar schuwen we ook liefdevol voor

iemands bestwil, zodat mensen geen verkeerde keuzes maken of niet terug vallen in oude patronen en/of verslavingen die schadelijk zijn of niet God's weg. We kijken ook om ons heen naar mensen in nood of mensen die eenzaam zijn en willen zo de naaste liefde in praktijk te brengen. Wat doen we concreet?

In alle gevallen geloven we dat mensen en hun situaties kunnen veranderen als er van binnen iets veranderd door vertrouwen in God te stellen en Hem te volgen, dat zal altijd hand in hand gaan, maar ook doen we het volgende:

- Als iemand arm is, kopen we nu en dan boodschappen of koken voor de persoon en gaan mee op zoek naar structurele oplossingen. Ook koken we bijvoorbeeld als iemand bevallen is en de kraamhulp er niet meer is etc.
- Als iemand eenzaam is nodigen we de persoon uit om onder de mensen te zijn of bezoeken we de persoon.
- Als iemand kampt met verslavingen, laten we de Weg zien om er van af te komen, wat al vele malen aangetoond heeft te werken in het verleden.
- Als iemand gedragsproblemen heeft proberen we te instrueren hoe je ook kan reageren en we geloven dat door Gods kracht, onderwijs, gebed en de Heilige Geest die werkt dat mensen kunnen veranderen en hebben dit ook vaak gezien in het verleden.

Bijeenkomsten:

Bijeenkomsten vinden plaats op:

- Zondagmorgen in Wijkcentrum de Dommel in Eindhoven tussen 10-12uur, Bennekelstraat 131. Opbouw en aanbidding door onze levens, muziek en gebed staat hier centraal
- Woensdagavond 20uur komen we samen aan de Verhulststraat 40 in Eindhoven. De woensdag is ook voor opbouw en is deels interactief, ook nemen we hier tijd voor gebed.
- 1x per maand hebben we een activiteit: iedereen neemt wat mee, we keep it simpel, picknick, bbq oid... na de zondagdienst of op zaterdag afhankelijk van de activiteit en het weer.
- Spontaan kunnen meer bijeenkomsten georganiseerd worden zoals een gebedsavond voor noden.
- Acties voor mensen in nood.

Werving inkomsten:

Er zijn geen actieve wervingsacties. Wel onderwijzen we wat de Bijbel leert m.b.t geven. Vrijwillige giften worden gedoneerd door de gelovigen en eventueel extern. Via nieuwsbrieven zullen we wel updates geven aan geïnteresseerden, mocht er een specifieke nood zijn kan er mogelijk wel een oproep gedaan worden.



Beheer vermogen:

Rebekka Spoelstra zal tijdelijk als penning'meester', de financiën beheren. Indien iemand anders zich aanmeldt zal ze deze taak graag overdragen.

Besteding van het vermogen:

-Een groot deel van het vermogen zal gebruikt worden voor huur.

-In het begin zal apparatuur aangeschaft moeten worden zoals microfoon, laptop, beamer, scherm

-Er is een echtpaar wat door o.a. de voorganger is uitgezonden naar Papua New Guinea en zal worden onderhouden door "Huis van God"

-Er zal budget vrijgemaakt worden voor mensen in nood

-Er is budget nodig voor koffie, koekjes, kinderknutselwerk, speelgoed, schoonmaakdoekjes etc.

-Op lange termijn geloven we dat ouderlingen/voorgangers van het evangelie behoren te leven. Hoewel hiervoor enige groei nodig is is dat wel iets waar de Bijbel toe oproept, zodat er meer tijd beschikbaar is voor de zorg voor mensen.

-Huis van God heeft geen winstoogmerk

Organisatievorm:

- We geloven dat de bijbel leert dat een kerk meervoudig leiderschap dient te hebben door diverse mannelijke voorgangers/oudsten. Bij de start zal dit wellicht 1 voorganger zijn. Er is geen beperking aan het aantal leiders of ook wel oudsten team genoemd. De Bijbel noemt ook de criteria waaraan een oudste moet voldoen.
- We geloven dat iedereen die zich aansluit bij "Huis van God" opgeroepen wordt een actieve rol te hebben binnen de kerk/gemeente, zowel naar binnen als naar buiten toe. Er zijn 20 verschillende gaven van de Heilige Geest zoals dienen, helpen, bemoedigen, onderwijs, leiding, genezing, profetie etc. en we menen dat iedereen daar een rol in heeft. Dit zal een groeiproces zijn.

