

Wat we geloven

De Schrift:

We geloven in de volledige mondelinge inspiratie van de Schriften van de Bijbel (zowel het Oude als het Nieuwe Testament) en dat "Heel de Schrift is gegeven door inspiratie van God" (2 Timotheus 3:16). Wij geloven dat de originele opgeschreven teksten zonder fout zijn door het werk van de Heilige Geest doordat Hij elke mens bewoog om de woorden van God op te nemen (II Petrus 1: 20-21).

God:

Wij geloven in één God met drie eeuwige onderscheidingen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Zij zijn hetzelfde wezen (Johannes 1: 1-2), maar verschillende persoonlijkheden (Mattheus 3: 16-17; Matt. 28: 19-20; II Kor. 13:14).

Jesus Christus:

Wij geloven dat Jezus Christus God is (Johannes 10:30; 20:31) en dat Hij eeuwig is (Johannes 1: 1-2). Wij geloven dat toen Jezus Christus kwam om de vorm van de mens aan te nemen (Fil. 2: 6-8) dat Hij door de Heilige Geest werd verwekt en geboren werd uit een maagd (Jes 7:14, Matt.1: 22-23). Wij geloven dat Hij een zondeloos leven heeft geleefd (2 Korintiërs 5:21) en dat Hij de nodige verzoening voor onze zonden door het "offer van Zichzelf" heeft verstrekt (Jesaja 53: 4-6, Heb 9:26). 1 Kor. 15: 3). En het belangrijkste is dat we geloven dat hij drie dagen na Zijn dood en begraving weer opstond uit de dood. (1 Korintiërs 15: 4).

Heilige Geest:

Wij geloven dat de Heilige Geest God is en in iedereen woont die met het hart gelooft en met de mond zegt dat Jezus de Zoon van God is (1 Korintiërs 6:19; Romeinen 10: 9). Wij geloven dat de Heilige Geest de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en het oordeel (Johannes 6: 8); Dat hij actief is in de nieuwe geboorte (Johannes 3: 5-6); Dat hij getuigt van Christus (Johannes 15:26); Dat Hij de gelovige verzegelt tot op de dag dat Jezus terug komt (Ef.4: 30) en dat Hij pleit voor de gelovigen als ze bidden (Rom. 8:26). Wij geloven dat de mens de Heilige Geest verhindert door zijn menselijkheid. Daarom is het van essentieel belang dat de mens vervuld is met de Heilige Geest (Ef.5: 18) en geleid wordt door de Geest door steeds de zonden te beleiden en in het Licht te wandelen (1 Johannes 1: 6-7). Gevuld worden met de Geest is niet hetzelfde als het spreken in tongen.

Satan:

Wij geloven dat Satan een echt en persoonlijk wezen is die niet van de waarheid is en de vader van de leugen is (Johannes 8:44). Wij geloven ook dat hij de god (beheersers) van deze wereld is (2 Korintiërs 4: 4) die de ogen van degenen die niet geloven verblind (Handelingen 26:18) en dat hij in constante strijd is tegen christenen (Ef 6:11 -12).



Schepping:

Wij geloven in en accepteren door het geloof (Heb.11: 3) wat het Bijbelboek Genesis zegt over de schepping (Gen. 1: 1-12). Wij geloven dat God alle dingen geschapen heeft (Kol 1:16), waaronder de mens in zes letterlijke dagen. Ons geloof in de schepping breekt alle veronderstelling van evolutie van cel tot mens af.

Hel:

Wij geloven in een letterlijke hel van eeuwig vuur (Matt. 25:41), eeuwig verderf (2 Thess. 1: 9) en eeuwige straf (Matt. 25:46).

Hemel:

Wij geloven in een letterlijke hemel waar Jezus vandaag een plaats voorbereidt voor Zijn gelovigen (Johannes 14: 1-2). Wij geloven dat alleen degenen die Jezus Christus in hun hart hebben ontvangen, in staat zijn om binnen te komen (Mattheus 7: 13-14).

Val van de Mens:

Wij geloven dat God de mens in onschuld heeft geschapen, maar door zelf te kiezen voor ongehoorzaamheid heeft de mens gezondigd (Rom.5: 12-19) en daarom is iedereen een zondaar (Rom. 3: 10-23) met een erfelijke zondige natuur (Psa. 51: 5). Daarom is de mens rechtvaardig veroordeelt (Johannes 3:19) zonder mogelijke verdediging of excuus (Rom 1:16-18).

Redding:

Wij geloven dat alleen de Heer ons kan redden (Fil.1: 6) en alleen door het vergoten bloed van Jezus Christus (Rom. 3: 24-26). Redding is een gratis geschenk door het geloof (Efeziërs 2: 8-9, Rom. 3:23), dat uitsluit dat je gered kan worden op basis van werken (Ef 2: 8-10; II Tim. 1: 9; Titus 3: 5). Wij geloven dat de twee essentiële leerstellingen die aanwezig moeten zijn in elke verloren persoon die gered wil worden, berouw zijn (Handelingen 2:38) en geloof (Handelingen 6:31, Rom.10: 9-10). Wij geloven ook dat zodra iemand gered is dat er geen kans is dat hij ooit naar de hel gaat en dat hij eeuwig veilig in Christus is (Johannes 3: 16-36; 1 Johannes 5: 11-13).

Kerk:

Wij geloven dat de plaatselijke kerk een groep gelovigen in Christus is die voor hun geloof uitkomen en bij elkaar komen om Christus te dienen (Matt. 28: 19-20). Vanuit dezelfde opdracht heeft de kerk ook de verantwoordelijkheid om te onderwijzen, te evangeliseren en te dopen. De lokale kerk moet ook gemeenschap, aanbidding en gebed bieden.



Burgerlijke overheid:

Wij geloven dat de burgerlijke overheid een goddelijke benoeming heeft voor de belangen en goede orde van de menselijke samenleving; en dat er gebeden moet worden voor de leiders van het land, we ze moeten gehoorzamen en eren behalve in die dingen die tegen de wil van onze Heer Jezus Christus in gaan, Hij die de enige Heer is van ons geweten en de komende Koning der Koningen is. (Rom 13: 1- 7; Handelingen 23: 5; Matt. 22:21; Handelingen 5:29; Handelingen 4: 19-20; Dan. 3: 17-18).

Missies:

Wij geloven dat God de Kerk een grote opdracht heeft gegeven om het evangelie aan alle naties te verkondigen, zodat er een grote menigte zal zijn uit elke natie, stam, etnische groep en taalgroep die in de Heer Jezus Christus gelooft. Ook geloven wij dat het onze opdracht is om ze alles te leren wat de Bijbel zegt en dat te doen en ze te dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Geven:

Wij geloven dat elke christen, als beheerder van dat deel van Gods rijkdom dat aan hem toevertrouwd is, zijn lokale kerk financieel zou moeten ondersteunen. Wij geloven dat God de tiende heeft ingesteld als basis voor het geven maar dat elke christen ook andere offers met blijdschap moet geven om de kerk te ondersteunen, om mensen in nood te verlichten en om het evangelie te verspreiden. Wij geloven dat een christen afstand doet van alle rechten om het gebruik van de tiende of het offer te beheren zodra de gift is gegeven (Gen. 14:20; Spreuken 3: 9-10; Handelingen 4: 34-37; 1 Kor. 16: 2; 2 Kor. 9: 6-7; Gal. 6: 6; Ef.4: 28; 1 Tim. 5: 17-18; 1 Johannes 3:17).

Verordeningen:

1. Het avondmaal van de Heer

: Wij geloven dat het Heilig Avondmaal de dood van de Heer symboliseert (1Cor 11:16). Wij geloven dat de elementen die zijn bloed en lichaam symboliseren druivensap moeten zijn (Mattheus 26:29) en crackers of brood (Exodus 12:15, 1 Kor. 5: 6-7, Heb. 4:15). Gelovigen die hun leven hebben onderzocht en in goede gemeenschap zijn met God en andere mensen (voor zover het aan hun ligt) kunnen hier aan deelnemen.

2. Doop:

Wij geloven dat de doop een symbool is van de identificatie van de gelovige met Christus in zijn begravenis en opstanding (Rom 6: 4-5). Wij geloven dat de enige Schriftuurlijke wijze van de doop is door onderdompeling in water.

De tweede komst van Jezus Christus:

Wij geloven dat Jezus terug komt om de ware christenen op te nemen. (1 Thess 4: 16-18). Wij geloven dat dit voor de grote verdrukking en voor het duizend jarig vreedrijk gebeurd. Jezus zal ook lichamelijk terugkomen op de aarde op het eind van de grote verdrukking (Handelingen 1:11, Mattheus 24: 42-44).



Wij geloven in meervoudig leiderschap:

Wij geloven dat meerdere ouderlingen/voorgangers/opzieners de gemeente horen te leiden en dat deze termen allen voor dezelfde functie gebruikt worden, deze voorgangers hebben gelijke positie en stem. (Tit 1:5, Fil 1:1, Hand 14:23, Hand 20:17,28, Hebr 13:7). Iemand die hiervoor in aanmerking wil komen dient te voldoen aan de eisen in 1 Tim 3 en Tit 1 en dient eerst beproefd te worden voor een periode. Als de voorgangers het te druk krijgen met andere zaken dan het brengen van het Woord en gebed dan dienen diakenen aangesteld te worden over praktische zaken om te coördineren. (Hand 6:1-7, 1Tim 3). Diakenen dienen ook te voldoen aan de gestelde eisen in 1 Tim 3 voor diakenen en dienen ook eerst beproefd te worden.

Deze verklaring van wat we geloven is niet volledig. De Bijbel zelf is de enige en uiteindelijke bron van alles wat we geloven. Wij geloven echter dat bovenstaande verklaring van het geloof de leer van de bijbel nauwkeurig vertegenwoordigt.

Mocht u nog vragen hebben over wat Huis van God gelooft, stuur dan een e-mail naar welkom@huisvangod.nu

